

● EN VÄLKOMNANDE PLATS – MED FINA UTOMHUSMILJÖER OCH BÄSTA MATEN

”127 är fint, tryggt och familjärt”

● Hur är det att leva och bo i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg – egentligen? Jo, riktigt bra och med massa fördelar, enligt de sommarjobbade ungdomarna i stadsdelen.

- Fint, vänligt, välkomnande.
- Välkomnande, soligt, fint.
- Gemenskap, trygghet och välkomnande.
- Hemma, tryggt, familjärt.

Så beskriver fyra ungdomar sitt område 127, en plats där de bor och sommarjobbat under tre veckor. 127 är de första tre siffrorna i postnumret i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg och har, framför allt bland ungdomar, blivit en gemenskapssymbol. 127 ingår i namnet på Bredängs bibliotek, sommarfestivalen i Skärholmen, den lokala schackklubben mm.

För att ytterligare öka trivsel och trygghet har två av dem tillsammans med projektledaren Jonathan Sjösvärd rapporterat skadegörelse, nedskräpning, klotter och otrygga platser som behöver åtgärdas.

– Det har varit tre mycket bra veckor, säger Jonathan, som berättar att såväl han som ungdomarna har lärt sig mycket om områdena

och av varandra.

Emilia Radovanovic, 16, från Skärholmen, och Navin Rahman, 18, från Bredäng, har jobbat för att liva upp entrén för föreningen FOLK i Skärholmen på Bredholmstorget.

Vad är bäst med Skärholmen?

- Stränderna och torgen. Det finns många festivaler för barn och Fryshuset har verksamhet här, säger Emilia.

- Flygplansparken i Bredäng, säger Navin.

- Vårbergstoppen, Vårbergs jättar och Sättrabadet, menar två av de andra ungdomarna.

Här finns också riktigt bra mat.

- Bredängsgrillen! Där är jag stammis sedan jag var liten. Bäst är Pappas specialare, kebab i bröd med smält ost. Det är bästa kebabben i 127, säger Emilia!

Navin Rahman gillar pizza.

- Pizzan Pappas special på Lo Mero's i Bredäng, det är som en

Mexicana med köttfärs och ägg!

Navin tipsar dem som vill uppleva det äkta 127 att ta kontakt med någon som bor här som kan visa de rätta platserna.

- Då får du se det bästa som utomstående inte känner till, säger han.



Emilia Radovanovic trivs i Skärholmen. ”Man kan vara sig själv här. Det finns många olika sorters människor, inga stereotyper.”



Navin har bara fina minnen av Bredäng.



Vi samverkar för trygghet och trivsel i Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg