

## ● FRÅN HEM TILL HEM HOS ÅTERBRUKET I SKÄRHOLMEN

# ”I Skärholmen hjälper man varann”

● **Slit och släng mindre, återbruka mer. Det är filosofin hos Återbruket i Skärholmen, där folk kan skänka eller hämta möbler, prylar och byggmaterial. Hittills har 11 ton prylar återbrukats.**

En trappa ner från Skärholmen centrum, på Oxholmsgränd 12, ligger Återbruket. Här kan man återvinna eller reparera trasiga saker, skapa nytt eller fynda något som andra inte längre vill behålla.

I de ljusa och nyrenoverade lokalerna står stora hallonröda hyllor fyllda med glas, porslin, lampor och husgeråd med mera och väntar på att bli fyndade av sina nya ägare.

– Vi jobbar för att rädda så mycket som möjligt. Hittills har vi samlat in 11 ton saker som delats vidare, säger Pablo Cerna.

Sen starten för lite drygt ett halvår sen har de närboende tagit konceptet till hjärtat.

– Många har passat på att rensa hemma, i vind och källare. Vi tar

emot det mesta, men inte jättestora möbler, berättar Pablo.

Förutom fyndhörnan finns även en cykelverkstad, en pysselhörna snickeri och sömnadsrum.

– Att jobba i verkstäderna är gratis, och man får använda det material som finns där.

Även enklare service av cykeln är gratis, som byta däck eller justera bromsarna.

Idén om återbruk passar väl in i Skärholmen, menar Pablo, eftersom hjälpsamheten i området är stor.

**Vilka tre ord tycker du beskriver området?**

– Mångkultur, aktiviteter och hjälpsamhet. I Skärholmen hjälper man varann, det är många som skänker hit, säger Pablo.

En som haft särskild nytta av Återbruket är Maria Vega från Vårberg. Efter en jobb vatten-

läcka hemma fick hon stora delar av bohaget förstört.

– Men jag kunde gå hit och hämta stolar, bord och saker till köket. Det kändes helt fantastiskt.

– Nu går jag hit och hittar nya saker och samtidigt så lämnar jag in lite grann. Pylarna cirkulerar i området så alla får njuta av dem. Det är bra för både ekonomin och miljön, säger hon.

Maria väljer både positiva och negativa ord, när hon ska beskriva närområdet.

– Det är naturnära, mångkulturellt men tyvärr också segregerat. I vissa delar bor inga som pratar svenska, och man satsar inte på samma sätt som inne i stan. Jag har bott på Nybrogatan på Östermalm förut, jag kan tyvärr se en skillnad.



Pablo Cerna.



Maria Vega med dagens fynd.

Vi samverkar för trygghet och trivsel i Bredäng, Sättra, Skärholmen och Vårberg